

# ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ

## **1. Ανάπτυξη θεματικών προτάσεων σε παράγραφο.**

- α. Σε μια εποχή έντονου ανταγωνισμού η εκμάθηση ξένων γλωσσών ανοίγει νέες προοπτικές για εργοδότηση στους ανθρώπους. Όσοι γνωρίζουν μία ή και περισσότερες ξένες γλώσσες, έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν σε ξένα πανεπιστήμια, να παρακολουθήσουν σεμινάρια, να μελετήσουν ξένη βιβλιογραφία και να εξειδικευτούν σε έναν τομέα. Σε μεταγενέστερη φάση έχουν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με άτομα από ξένες χώρες. Αυτά τους δίνουν περισσότερα εφόδια για επαγγελματική αποκατάσταση και προσωπική ανέλιξη.
- β. Αναμφίβολα η γλωσσομάθεια αποτελεί μέσο αντιμετώπισης του φαινομένου του ρατσισμού. Η γλώσσα του κάθε λαού αποτελεί τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο ο λαός αυτός αντιλαμβάνεται και οργανώνει τον κόσμο. Είναι ο φορέας των ηθών και εθίμων, της παράδοσης και του πολιτισμού του. Γνωρίζοντας λοιπόν τις γλώσσες άλλων χωρών ανοίγουμε ένα παράθυρο προς τον πολιτισμό και την Ιστορία τους. Αυτό μας βοηθά να κατανοούμε και να σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες των ξένων. Συνεπώς η εκμάθηση άλλων γλωσσών συμβάλλει στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας.
- γ. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και σε κοινωνίες πολυπολιτισμικές η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί αδήριτη ανάγκη. Έχουν περάσει ανεπιστρεπτά τα χρόνια που η κάθε χώρα μπορούσε να επιβιώσει περιορισμένη στα εθνικά της όρια. Σήμερα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και επικοινωνίας εκμηδένισαν τις αποστάσεις και κατέλυσαν τα σύνορα. Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας επιβάλλει την ένταξη των χωρών σε διεθνείς οργανισμούς και τη συνεργασία κρατών και ηγετών για αντιμετώπιση κοινών προβλημάτων. Άνθρωποι από διάφορες χώρες συνυπάρχουν σε μια χώρα. Η μεταξύ τους επικοινωνία και συνεννόηση είναι αναγκαία. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για τη συνεννόηση αυτή είναι η γνώση και η χρήση ξένων γλωσσών.
2. Ένας από τους κινδύνους που εγκυμονεί η γλωσσομάθεια είναι η πολιτιστική μας αλλοτρίωση. Η γνώση ξένων γλωσσών είναι το μέσο να γνωρίσουμε τον πολιτισμό και την παράδοση άλλων λαών. Το πρόβλημα όμως ξεκινά, όταν υιοθετούμε άκριτα τα ξένα στοιχεία κουλτούρας και νοοτροπίας και απομακρυνόμαστε από τα δικά μας.
- Ένας άλλος κίνδυνος που απορρέει από τη συστηματική μελέτη ξένων γλωσσών είναι η παραμέληση της δικής μας γλώσσας. Χρησιμοποιούμε συχνά ξένες λέξεις αντί των αντίστοιχων ελληνικών, κάτι που αλλοιώνει και αποδυναμώνει τη γλώσσα μας. Επιλέγουμε ξένα ακούσματα και θεάματα αφήνοντας στην άκρη την κατάρκτηση και την ορθή χρήση της μητρικής μας γλώσσας.