

# Πέτρος Ι. Τσίρος



Ο Πέτρος Ι. Τσίρος γεννήθηκε στη Λεμεσό, στην Κύπρο το Σεπτέμβρη του 1904 και απεβίωσε το Μάιο του 1984. Ο πατέρας του ήταν ο Ιωάννης Τσίρος, ένας πολύ γνωστός και σεβαστός εργολάβος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την κατασκευή του υδραγωγείου της Λεμεσού, ενός πρωτοποριακού έργου για την τότε εποχή. Η μητέρα του ήταν η Σοφία Τσίρου, μια πολύ αξιοσέβαστη και πιστή χριστιανή, από το χωριό Λύση και ήταν γνωστό ότι ήταν συγγενής της οικογένειας του Γρηγόρη Αυξεντίου. Αργότερα στη ζωή έγινε μητέρα μοναχή στο μοναστήρι του Άγιου Γεώργιου του Αλαμάνου, όπου βρίσκεται και ο τάφος της.

Ο Πέτρος Ι. Τσίρος ήταν ένας πολύ γνωστός και σεβαστός γαιοκτήμονας και επιχειρηματίας στην Κύπρο και ίσως ένας από τους πρώτους στην ανάπτυξη γης σε μεγάλη κλίμακα στο νησί. Παρόλα αυτά παραμένει στην μνήμη μας κυρίως για τις πολλές φιλανθρωπικές του δραστηριότητες που περιελάμβαναν χρηματικές δωρεές σε οίκους ευγηρίας, σε αρρώστους και φτωχούς και γενικά σε όσους είχαν ανάγκη. Φαινόταν να παίρνει μεγαλύτερη ευχαρίστηση στο να δίνει παρά στο να κερδίζει χρήματα. Το φιλανθρωπικό του έργο επεκτείνεται στη δωρεά γης για σχολεία, δύο εκ των οποίων φέρουν το όνομά του, το **Τσίρειο Δημοτικό** και το **Τσίρειο Γυμνάσιο**. Δώρισε γη και για την ανέγερση αρκετών εκκλησιών μεταξύ των οποίων μία στην ενορία του που ονομάστηκε **Εκκλησία του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου** προς τιμήν του. Επίσης μία από τις πιο γνωστές δωρεές του είναι το **Τσίρειο Στάδιο**, το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γήπεδο της εποχής εκείνης στην Κύπρο.

Πολλοί άνθρωποι, που γνώριζαν τον Πέτρο Ι. Τσίρο προσωπικά, δήλωναν ότι από τη στιγμή που ο Πέτρος Ι. Τσίρος έδινε τον λόγο του, ήταν αρκετό για να τιμηθεί οποιαδήποτε υπόσχεση είχε δοθεί. Δεν απαιτείτο γραφειοκρατία, ούτε η ετοιμασία δαπανηρών νομικών έγγραφων. Ήταν χαϊδευτικά γνωστός ως ο ευγενής, καλόκαρδος γίγαντας (επίσης το γεγονός ότι ήταν ένας πολύ ψηλός άντρας πιθανώς βοηθά για αυτό το στοργικό όνομα), ο έμπιστος και αγαπημένος γαιοκτήμονας με τη χρυσή καρδιά, αφού έκανε συχνά πολλές δωρεές σε πολλά χωριά και άλλες κοινότητες που χρειάζονται βοήθεια.

Ορισμένες από τις πιο “σιωπηλές” φιλανθρωπικές του πράξεις ήταν η σημαντική χρηματοδότηση του αγώνα του νησιού για την ελευθερία από την Βρετανική κυριαρχία το

1955-1959, καθώς επίσης η οικονομική στήριξη πολλών οικογενειών, που ο πατέρας ή οι σύζυγοι τους είχαν φυλακιστεί, γιατί μάχονταν για την ελευθερία της χώρας τους.

Ο Πέτρος Ι. Τσίρος καθώς και η αγαπημένη του σύζυγος Κατίνα Τσίρου συνέβαλαν πολύ στη δημιουργία ιδρυμάτων και οργανισμών που βοήθησαν και εξακολουθούν να βοηθούν πολλούς ανθρώπους στην Κύπρο. Η Κατίνα Τσίρου καταγόταν από το χωριό Όμοδος ( με πατρικό όνομα Παπίδης) και ήταν μια αξιόλογη γυναίκα που ήταν αφοσιωμένη και αφιερωμένη στον Πέτρο Ι. Τσίρο, καθώς και μια αγαπημένη και στοργική μητέρα στο μοναδικό τους παιδί, τον Νίκο Π. Τσίρο.

Για το φιλανθρωπικό έργο του κατά τη διάρκεια της ζωής του ανακηρύχθηκε μεγάλος ευεργέτης στην Εκπαίδευση καθώς και στην προώθηση του αθλητισμού. Η Εκκλησία της Κύπρου σε ξεχωριστή Πράξη τον έχει κηρύξει σε μεγάλο ευεργέτη της Εκκλησίας. Ο Πέτρος Ι. Τσίρος, θεωρείται μέχρι στιγμής ο μεγαλύτερος χορηγός της Εκκλησίας της Κύπρου και πιθανότατα ένας από τους μεγαλύτερους ευεργέτες και ανθρωπιστές που είδε ποτέ η Κύπρος. Τιμήθηκε αμέτρητες φορές από διάφορες αθλητικές λέσχες και αθλητικές οργανώσεις, σχολές, φιλανθρωπικές και κοινοτικές οργανώσεις και φυσικά από την πόλη της Λεμεσού που τόσο πολύ αγαπούσε.



Για περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://petrostsiros.wordpress.com/>